

ESCAPE



PROGRAM: VANDRING PÅ MALLORCA

☞ 7 frukostar, 5 luncher och 6 middagar inkluderad

Dag 1

Port de Sollér

☞ Middag

Flyg till Palma di Mallorca och sedan en dryg halvtimmes bussresa till Port de Soller med sitt vackra läge vid bukten.

Dag 2

Vandring till Castel d'Alaro

☞ Frukost, lunch, middag


🕒 5 timmar

📍 300 m upp, 350 m ner

Buss till Orient och vandring längs tusenåriga mulstigar till borgen Castel d'Alaro, som verkar ha vuxit direkt ur klippan och stammar från morernas tid på ön. Vi belönas med en strålande utsikt över Tramuntanas berg och resten av Mallorca långt där nere. Lagad lunch på ett rustikt ställe med utsikt över det blånande havet innan vi tar bussen hem för lite avkoppling.

Dag 3

Vandring till Deia

 Frukost, lunch, middag


 5 timmar

 300 m upp, 200 m ner

Vi vandrar från hotellet längs den gamla vägen till Deia. Längs vägen ligger flera stora lantgårdar, fincas, som lockar med färskpressad apelsinjuice och kakor. Så småningom når vi fram till stranden vid Deia. Efter bad och en kaffe på strandfikat vandrar vi upp till kyrkan. Byn har alltid varit populär bland bohemer och konstnärer och här ligger den engelske författaren Robert Graves (Jag är Caligula) begravd.

Dag 4

Vandring till Cala de Tuent

 Frukost, lunch, middag


 6 timmar

 650 m upp/ner

Vi åker buss genom apelsinodlingarna upp till utsiktspunkten Mirador, där vandringen tar sin början. Sedan följer en fin sträckning fram till den vackra stranden Cala de Tuent. Här blir det tid för bad och fika innan vi åker bort tillbaka till Port de Sóller. En härlig avslutning på dagen!

Dag 5


Vilodag

 Frukost


Antingen slappar man i poolen eller vid stranden eller så kan man ta taget in till Palma, en riktigt trevlig stad som ibland kallas för Lilla Barcelona.

Dag 6

Vandring längs Ärkehertigens väg

 Frukost, lunch, middag

 5 timmar


 600 m upp/ner

Vi börjar med en kort bussresa till Valldemosa. Vandringen börjar direkt i byn och vi vandrar upp i ekskogen. För byggde man kolmilor här och då tillbringade kolarna veckor i sträck vid milan. Efter en timmes vandring är vi uppe vid den första utsiktspunkten, som bjuder en fin utsikt över Mallorcas västra kust.

Vandringen går sedan längs med den led som ärkehertigen Luis Salvador byggde längs med bergskammen och som är riktigt spektakulär. Vandringen går i en cirkel och vi kommer sedan tillbaka till Valldemosa. Här finns tid att strosa runt och besöka klostret som Chopin och George Sand gjorde kända.

Dag 7

Topstur Puig de l'Ofre

 Frukost, lunch, middag

🕒 5 timmar

📍 150 m upp, 850 m ner

Först en kort bussresa till dammen Cuñber där vi börjar vandringen norrut mot den majstiga toppen Puig de l'Ofre. De som vill kan göra ett toppfoto medan övriga njuter av utsikten. Vi vandrar sedan ner mot Sollers längs den gamla pilgrimsleden. En härlig avslutning på vandringsveckan!

Dag 8

Farväl till vandringsresan på Mallorca

🍴 Frukost

Hemresa efter en vecka av fina vandringar på Mallorca.