

ESCAPE



PROGRAM: FLODKRYSSNING PÅ IRRAWADDY OCH RUNDRESA I MYANMAR

FLODKRYSSNING PÅ IRRAWADDY OCH RUNDRESA I MYANMAR

🍴 12 frukostar, 12 luncher och 12 middagar inkluderad

Dag 1

Arlanda - Bangkok

Du kommer att träffa vår reseguide och resten av gruppen på flygplatsen. Tillsammans flyger vi från Oslos flygplats tidigt på eftermiddagen, direkt till Bangkok med Thai Airways.

Dag 2

Bangkok - Yangon

🍴 Middag

Vi anländer till Bangkok tidigt på morgonen och byter plan. Vid ankomsten till Yangon tar en buss oss till hotellet, där vi stannar i två nätter. Vi checkar in och kopplar av lite på hotellet.

Detta var tidigare huvudstaden i Myanmar. År 2005 beslutade dock militärjuntan att flytta huvudstaden till Naypyidaw, som ansågs mer centrala i landet. Yangon anses fortfarande av många vara landets viktigaste stad.

Efter lunch på hotellet kommer vi att lära känna staden lite. I centrala Yangon finns det många magnifika koloniala byggnader som dominerar stadsbilden. I överflödet av vackra pagoder besöker vi Botataung-pagoden, som ligger nere vid hamnen. Här är relikier från Buddha, skickade från Indien för över två tusen år sedan. Självständighetsmuseet i Mahabandoola Gardens är ett monument över befrielsen från britterna 1948. Gatorna är fulla av säljare som erbjuder mest - om inte det bästa. Åtminstone är det intressant!

Vi avslutar dagen med middag på hotellet.

Dag 3

Yangon

🍴 Frukost, lunch, middag

Idag står den imponerande Shwedagon-pagoden på programmet. Den är cirka 2500 år gammal och nästan hundra meter hög. Gyllene och magnifika - och det ÄR guld, nästan allt som gnistrar. Stupaen är täckt med tusentals diamanter, rubiner, safirer och topaser och det är inte svårt att förstå att detta är en av buddhismens heligaste byggnader. Det kommer också att finnas åtta hårstrån från Buddha själv här, så detta är helig mark och en viktig pilgrimsfärd. Här får burmeserna styrka och insikt för att nå nirvana. Omgiven av rikedom, knäböjer man i bön, meditation eller tyst samtal. Vår västvärld verkar så oändligt långt borta.

Efter lunch på en lokal restaurang besöker vi Bogyoke Market i Chinatown, även känd som Scott Market. Det erbjuder ett stort urval av lokala hantverksprodukter - och ja, det är dags för shopping!

På kvällen är det middag på en lokal restaurang.

Dag 4

Yangon - Bagan - Salay

🍴 Frukost, lunch, middag

Efter frukost checkar vi ut från hotellet i Yangon och sätter kursen mot flygplatsen. Senare på morgonen landar vi i pagodstaden Bagan. Vår buss tar oss från flygplatsen till floden Irrawaddy (cirka 30 minuters bilresa) och fartyget RV Paukan Princess, ett vackert båtfartyg byggt i Burma 2015. Vi befinner oss lugnt i stugorna - vårt hem och restaurang de närmaste sju dagarna. Vårt äventyr på floden Irrawaddy pågår!

Efter lunch ombord utforskar vi Salay, tidigare en hektisk handelshamn och huvudkontor för Burma Oil Company. Idag är det en sömnig liten stad med ett antal arkitektoniska skatter, teakhus från kolonitiden och en aveny med stjärnfruktträd. Vi går till Salay House, en av stadens största höjdpunkter. Det vackert restaurerade huset byggdes vid Irrawadays stränder 1906 och fungerade vid den tiden som ett lager för handeln här. Idag är det ett museum som ger en introduktion till den brittiska kolonitiden. Det finns också flera antikviteter och artefakter här. Vi besöker också Yoke Soun Kyaung Taw Gyi, det mest kända teakklostret i Myanmar. På vägen tillbaka till skeppet stannar vi vid Buddhastatyn Mann Paya, täckt av guldblåd och förmodligen landets största.

Fartyget ankrar upp i floden utanför Bagan för natten.

Dag 5

Bagan

🍴 Frukost, lunch, middag

Hela dagen idag är tillägnad Bagan - och dess otaliga, vackra pagoder. Stupas och pagoder är en viktig och inte minst vacker del av Myanmar. Som ett arkeologiskt under sprider sig Bagan längs Irrawaddy-floden. Här finns spiror, stupor, guld och helgedomar så långt ögat kan se. Ett fantastiskt nypa-mig-i-arm-landskap. Staden grundades på 1100-talet, men guldåldern kom nästa århundrade med kung Kyanzittha. Som en mycket religiös man började han bygga de otaliga pagoder som nu gör Bagan till den plats som alla måste se. Redan då kallades Bagan "staden för de fyra miljoner pagoderna." Hur många finns det? Det sägs att det finns cirka tre tusen. Vi kommer inte att se dem alla, men vi måste titta närmare på några av de vackraste.

Vi börjar efter frukost med ShweZigon-pagoden, där förmodligen en av Buddhas tänder ligger. Vidare till det majestätiska templet Htilominlo, 46 meter högt och byggt år 1218. Vi har också gjort ett fotostopp vid Thatbyinnyo-pagoden innan vi återvände till skeppet för lunch.


Med nästan tre tusen att ta bort måste vi naturligtvis se några fler tempel. På eftermiddagen besöker vi Myingbar Gubyaukgyi-templet, som är rikt dekorerat med färgglada väggmålningar. Här finns också Myazedi stupa, med berömda inskriptioner på fyra olika språk. Det hela byggdes av prins Yazakumar år 1113 till ära för sin far kung Kyanzittha. Om vi har tur kommer vi också se en lokal konstnär demonstrera sandmålning. Nästa stopp är det mest kända och kanske finaste av alla tempel här, Ananda som byggdes år 1105 av kung

Kyanzittha, den tredje kungen i Bagan-dynastin. Vi gör också ett stopp vid den pyramidformade Dhammayangyi från år 1170 - det bredaste och största templet i Bagan. Innan vi avslutar dagen och återvänder till fartyget njuter vi av solnedgången och utsikten från toppen av Bagan Viewing Hill.

Även denna natt är fartyget vid Bagan.

Dag 6

Vi seglar på Irrawaddy och besöker en landsby

 Frukost, lunch, middag

Kanske har du länge drömt om att sväva upp i en varmluftsballong över tusentals pagoder på Bagansletten vid soluppgången? Denna dröm kan nu gå i uppfyllelse. Måste bokas (mot en extra avgift) innan avresa eftersom kapaciteten är mycket begränsad.

På morgonen besöker vi marknaden i Bagan, där träsnitt, vävning och andra lokala produkter säljs. Återvänd till skeppet för lunch när vi seglar norrut på Irrawaddy.

Sent på eftermiddagen går vi i land i en liten by längs floden, sträcker benen lite och hälsar lokalbefolkningen. Att träffa barnen i dessa små byar ger ofta oförglömliga minnen!

Efter middagen får vi besök av några lokala artister som underhåller oss med en dockteaterföreställning på soldäcket. Vi ankar ut i floden.

Dag 7

Yandabo

 Frukost, lunch, middag

På morgonen anländer vi till Yandabo, en liten by känd för sin keramikproduktion. Fredsavtalet efter det första anglo-burmesiska kriget undertecknades också här 1826. Vi besöker en keramikverkstad där de producerar terrakottakrukor och får en inblick i deras unika produktionsteknik. Vi besöker också klostret här.

När vi fortsätter vår resa upp Irrawaddy njuter vi av en lugn dag ombord på fartyget.

Dag 8

Monywa


 Frukost, lunch, middag

Idag ska vi på en heldagsutflykt till Monywa som ligger vid Chindwin, en biflod till Irrawaddy. Längs vägen kommer det att bli ett stopp vid Hpowindaung-grottorna, kända för sina vackra väggmålningar och hundratals Buddha-statyer från 1400- och 1400-talet.

Efter lunch på en lokal restaurang i Monywa besöker vi Sambuddhai Kat Kyaw-pagoden, med mer än en halv miljon Buddha-statyer. Återvänd till skeppet i Myin Mu, där vi också ankar ut i floden för natten.

Dag 9

Ava - Sagaing - Amarapura

 Frukost, lunch, middag

I morse besöker vi Ava, Burmas huvudstad från 1364 till 1841. Med häst och vagn kommer vi att besöka ruinerna av det tvåhundra år gamla Bagaya Kyaung Teak-klostret, Nanmyin Watchtower (27 meter högt) och Me Nu Ok Kyaung-klostret. Vi återvänder till skeppet och seglar mot Mandalay.

På eftermiddagen står Sagaing, som ligger 20 km sydväst om Mandalay, på programmet. Under perioden 1315-1364 var detta huvudstaden i kungariket Sagaing, ett litet kungarike som uppstod efter Bagan-dynastins fall. Senare (1364-1555) var staden hem för kronprinserna och de äldsta prinsessorna i Avas kungarike. Under en kort period (1760-1763) var Sagaing också huvudstad i landet, under kung Naungdawgyi. Det finns ett antal buddhistiska kloster här och staden är idag ett viktigt religiöst centrum. Vi besöker den centrala pagoden Soon U Ponya Shin och hör lite om livet i ett buddhistiskt kloster.

Fortsätt med buss till Amarapura, landets näst sista kungliga huvudstad. Staden var också under flera perioder under 1700- och 1800-talen Burmas huvudstad. Här besöker vi en vävkvavn av siden och bomull, som också är områdets viktigaste inkomstkälla. Här är det möjligt att göra några bra köp på det traditionella plagget, longhi. Mahamuni-pagoden är också med på programmet. Vi avslutar besöket i Amarapura med den välkända 1,2 kilometer långa U-Bein-bron, världens längsta träbro, byggd i teak i mitten av 1800-talet. Bron är en särskilt vacker syn vid solnedgången. Ett riktigt fotoögonblick!

Ikväll förankras fartyget vid Sagaing Hill.

Dag 10

Mingun - Mandalay

 Frukost, lunch, middag

En kort resa tar oss till Mingun. Den enorma men oavslutade Mingun-pagoden kunde ha varit landets, om inte världens största - om inte kung Bodawpaya 1808 dog mitt i byggandet. En jordbävning 1838 lämnade flera delar av den oavslutade helgedomen i ruiner. Sett från

floden är den ändå solid, vad borde ha varit. Vi går i land och utforskar pagoden. Vi ser också Mingun-klockan, världens största ringklocka. Du kan stå upprätt inom klockan, som väger hela nittio ton! Den lokala marknaden här är känd för sina tillfälliga och tillfälliga konstgallerier, där det är möjligt att köpa billig konst från både lokala och internationella konstnärer.

Vi går ombord igen före lunch och seglar den sista biten in i den legendariska gamla kungliga staden Mandalay, landets näst största stad och kulturcentrum. Väl där, besök pagoden Kuthodaw Paya på UNESCO-listan. Pagoden består av kompletta buddhistiska skrifter på 729 stående marmortavlor och anses vara "världens största bok". Vi besöker också några lokala verkstäder där vi ser saker gjorda av guldblåd och underbara träsniderier. Nästa stopp är det gyllene Shwe Kyaung-klostret, som ursprungligen var en del av det kungliga palatset när det byggdes 1879. Härifrån har du en fin utsikt upp till Mandalay Hill. Vi tar sedan upp vandringen och imponeras av den fantastiska utsikten över staden och Irrawaddy-floden vid solnedgången från Mandalay Hill.

Fartyget är dockat i Mandalay över natten.

Dag 11

Mandalay - Heho - Inlesjön

 Frukost, lunch, middag

Efter frukost säger vi adjö till besättningen efter många händelserika dagar och landar i Mandalay. Transfer till flygplatsen och flyg till Heho.

Härifrån kör vi till livliga Nyaung Shwe, som ligger vid norra änden av den magiska Inlesjön. Staden var tidigare huvudstaden i det antika Shan-riket, men är idag en avslappnad turiststad och port till Lake Inle. Havet är idylliskt beläget mellan bergen och är livsnerven och pulsen i detta område. De som bor här har anpassat sig efter livet efter det. Flytande grönsaks- och blommaträdgårdar och marknader är charmiga färgfläckar, men också absolut nödvändiga för att livet ska gå.

Vi äter lunch i Nyaung Shwe innan vi går ombord på mindre båtar som tar oss över den mystiska Inlesjön till hotellet där vi kommer att bo tre nätter. Middag på hotellet.

Dag 12

Inlesjön

 Frukost, lunch, middag

Med privata båtar på Inlesjön är upplevelserna i linje. Vi ser den berömda pagoden Paung Daw Oo med fem Buddhaer klädda i enorma mängder guldblåd, den mest heliga platsen på dessa kanter. I byn Inpawkhone går vi in på husen på stylvor och ser känsligt silke vävas för

hand, vilket har gjorts sedan urminnes tider. Lotusblomman är inte bara en vacker blomma, den är också en av buddhismens symboler. Det är inte förvånande att blomman används mycket som ett dekorativt mönster på tygerna. Lunch på en lokal, flytande restaurang.

Vi fortsätter med båt till byn Kaylar, där vi får en inblick i det dagliga livets rutiner och arbete. Vi ser de flytande trädgårdarna som sjön är så känd för på nära håll och besöker det 200 år gamla Ngaphae Chaung-klostret.

Middag på hotellet på kvällen.

Dag 13

Indein

🍴 Frukost, lunch, middag

Med båt på Inlesjön åker vi till byn Indein, med hundratals fantastiska stupor från 1600-talet. Det är inte omöjligt att vi delar den pittoreska och smala vattenvägen med badvattenbufflar, där livet fortsätter för både människor och djur. Flera dammar har byggts för att vattnet ska rinna långsammare. Stuporna i Indein är väderbaserade och slitna - men verkligen en imponerande syn. Det känns nästan som att vara mitt i en Indiana Jones-film!

Vi fortsätter med båt till byn Ywama, där vi får se hur de lokala mästarna trollar fram traditionellt hantverk. Vissa är silversmeder, andra gör snygga parasoller av papper. Längs vägen äter vi lunch på en lokal, flytande restaurang. Det sista stoppet innan vi återvänder till hotellet är byn Laeshae, där de gör Buddah-bilder av torkade blommor. Vi avslutar dagen med middag på hotellet.

Dag 14

Heho - Yangon - Bangkok

🍴 Frukost, lunch

Efter frukost checkar vi ut från hotellet och tar en buss till Aythaya Vineyard. Det faktum att vin produceras i Myanmar kan överraska många. Klimatet här uppe i bergen gör området lämpligt för vinproduktion - och smakar också bra. Vi får en liten rundtur, smaka på lokala viner och avsluta med lunch här på vingården.

Vi fortsätter till flygplatsen i Heho och vår hemresa börjar. Flyg till Yangon, där vi byter flygplan och åker vidare till Bangkok på kvällen.

Dag 15

Bangkok - Arlanda

Avgång från Bangkok strax efter midnatt med Thai Airways, direkt till Arlanda. Ankomst till

Arlandas flygplats tidigt på morgonen. Här tackar vi dig för resan - och kan ta med många fantastiska upplevelser och minnen hem!

Detta program uppdaterades senast 20. november 2020, 09:56

För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:

<https://www.escapetravel.se/resa/elvecruise-irrawaddy-bagan-mandalay/>