

# ESCAPE



## PROGRAM: JAPAN RUNT MED AZAMARA JOURNEY

🍴 17 frukostar, 17 luncher och 17 middagar inkluderad

Dag 1

### Avresa Oslo

🍴 Lunch, middag

Vi möts på Gardermoen och checkar in på resan som först tar oss till Köpenhamn och därifrån vidare med direktflyg till Tokyo.

Dag 2

### Ankomst Tokyo

Välkommen till världens största stad – Tokyo!

🍴 Lunch, middag

Vi anländer till Tokyo strax efter nio på förmiddagen. Eftersom hotellet inte öppnar för

---

Detta program uppdaterades senast 12. februari 2021, 14:23

För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:

<https://www.escapetravel.se/resa/japan-rundt-med-azamara-journey/>

incheckning förrän senare tar vi naturligtvis chansen att få med så mycket som möjligt. Vi möter vår guide på flygplatsen och åker direkt på en utflykt.

Första stoppet är Asakusa och det buddhistiska templet Sensoji. Sensoji är förmodligen Tokyos mest magnifika och spektakulära tempel, ursprungligen från 700-talet med fantastiska dekorationer och färger. Alldeles intill hittar vi Nakamise, en mysig liten shoppinggata med lokalt hantverk, souvenirer och lokal konst. Här får vi lite tid att titta runt. Detta är också ett perfekt ställe att se några av Japans vackra geishor.

Vi äter lunch på en lokal restaurang innan vi fortsätter till Hama-Rikyu-trädgården. Denna magnifika sluttning öppnades för allmänheten 1946 och trädgårdens sjö är kopplad till havet och tidvattnet.

Klockan 16.00 anländer vi till hotellet där vi kan koppla av lite innan vi äter middag tillsammans på kvällen.

Dag 3

## Tokyo

På egen hand

🍴 Frukost

Japans huvudstad har en befolkning på mer än 35 miljoner och det är en stad med många världsrekord: den har det största angränsande storstadsområdet, de bästa restaurangerna, den mest trafikerade tågstationen och de högsta levnadskostnaderna i världen. I Tokyo är allt imponerande nytt och modernt. Glänsande, glittrande glas- och metallskyskrapor sida vid sida med stora reklamaffischer och annonser med lysande neonljus.

Det finns vansinnigt mycket att se här, och du har hela dagen på egen hand. Du hittar allt du kan önska dig, allt från dyra designerkläder, specialbutiker, restauranger som erbjuder oändliga många läckra matupplevelser. Minato-distriktet ses som "centrala Tokyo". Här hittar du både Tokyo Tower, Roppongi Hills och fler skyskrapor än New York. I Shibuya-distriktet hittar du mycket av vad Tokyo är känt för, inklusive den berömda Shibuya Crossing. Fiskmarknaden är också en stor attraktion du bör ta med dig. Om du vill ha en riktig sushiupplevelse i Japan rekommenderas verkligen Kozue på Park Hyatt.

Från den lilla fiskebyn Tokyo en gång var har staden vuxit till att bli Shoguns maktcentrum, Japans centrum och en av världens ledande ekonomiska centra. När du besöker Tokyos metropol är det svårt att förstå att staden under det senaste århundradet utjämnades två gånger som ett resultat av jordbävningar och krig.

Tokyo består av många små stadsdelar som alla har sina egna egenskaper. Även om de flesta kommer för att göra affärer, ha kul och handla finns det också ett rikt och varierat kulturliv som är värt att utforska. Det snabbaste och bekvämaste sättet att ta sig runt är att använda kollektivtrafik. Det är både lättillgängligt och exakt.

De som önskar kan delta på en gemensam middag på kvällen.

Dag 4

## Tokyo och incheckning på Azamara Journey

Avgång kl. 16.00

☪️ Frukost, lunch, middag

Efter frukost på hotellet åker vi mot Yokohama där Azamara Journey väntar på oss.

Väl ombord njuter vi av en sen lunch och finner oss till rätta i hytten som kommer vara vårt hem de närmaste 15 dagarna. Klockan 16.00 avgår fartyget och äventyret börjar.

Innan middagen bjuder reseguiden till ett välkomstmöte och en drink i en av fartygets trevliga barer.

Dag 5

## Till havs

☪️ Frukost, lunch, middag

Ljudet av skvalpande vågor och ett behagligt gungande har gett oss en god natts sömn och vi vaknar upp till en ny dag ombord. Läs en bra bok på däck, njut av en lång lunch i restaurangen eller skäm bort dig i skeppets spa.

På vardagar serveras också en utsökt lunch i fartygets huvudrestaurang.

Det finns levande musik på däck, du kan spela bingo i teatern, delta i föreläsningar eller frågesporter. Om du vill vara mer aktiv finns danskurser i olika dansstilar, eller ordnas resor bakom kulisserna för dem som är intresserade av kryssningslivet.

Dag 6

## Hakodate

Ankomst kl. 08.00 Avgång kl. 22.00

☪️ Frukost, lunch, middag

Hakodate är en trevlig hamnstad på södra spetsen Hokkaido, den nordligaste av Japans fyra stora öar. Hakodate är Hokkaidos tredje största stad. Staden är inte så känd för utländska

turister, men har en av Japans vackraste vyer.

Hakodate var en av de första japanska städerna som tillät utrikeshandel och det internationella inslaget kan fortfarande ses i arkitekturen - särskilt det tidigare utländska kvarteret och stadens gamla fort, som är förvirrande likt Kastellet i Köpenhamn. Körsbärsträden blommar i början av maj och då måste du besöka fortet - dess vallgravar blir som en stor rosa stjärna och är en fantastisk syn! Ett annat måste är Mount Hakodate - ett 334 meter högt berg som du kan ta gondolen till. Utsikten härifrån är officiellt en av Japans tre vackraste. Vi rekommenderar särskilt en tur efter mörkrets inbrott när alla stadens ljus blinkar som juveler. På toppen av berget finns också ett enkelt café.

Hakodate är känt för färsk fisk och skaldjur, det måste du prova! Om det ska vara så färskt som möjligt bör du besöka stadens morgonmarknad (Asaichi), som är öppen varje morgon kl. 5-12. Det ligger nära JR Hakodate Station, och det finns många restauranger i närområdet som serverar rätter med färsk fisk från marknaden.

Dag 7

## Aomori

Ankomst kl. 08.00 Avgång kl. 18.00

☺☺ Frukost, lunch, middag

Aomori City är regionshuvudstad för regionen med samma namn. Detta är den nordligaste staden på Honsu, Japans huvudö. Staden är känd för sin skönhet och orkidéer och anses av japanerna vara en av landets bästa städer att bo i.

Utflyktspaket:

Vi börjar i Hirosaki Park, en av Japans vackraste parker med sina över 2500 körsbärsträd. Här hittar du också Hirosaki Slott. Ursprungligen från 1611 men det förstördes av ett blixtnedslag 1627. Slottet som står idag byggdes om 1810.

Lunch på en lokal restaurang.

Vi besöker också Sannay Maruyama, som upptäcktes 1992. Denna bosättning är 3500 år gammal och idag kan besökare se alla de ombyggda husen och fornfynd som grävts fram.

Därefter återvänder vi till fartyget.

Dag 8

## Akita, Japan

Ankomst kl. 08.00 Avgång kl. 14.00

🍴 Frukost, lunch, middag

Akita ligger i nordvästra Japan, inte långt från Amori. Staden är i Japan framförallt fyra saker: de långa vintrarna, Japans mest kända hundras, varma källor och vackra kvinnor. Staden har cirka 350 000 invånare.

Utflyktspaket:

Efter frukost startar vi resan som tar oss till Ishiguro House. Detta är ett av de äldsta och bäst bevarade samurajhusen som finns. Detta är också en av de högsta klasserna av samurajbostäder. Här lär vi oss mer om den här över 400 år gamla historien.

Vi fortsätter till Akita Folk Museum där vi får en uppvisning av Akitas traditionella lyktdans.

Vi återvänder till fartyget för lunch.

Dag 9

## Kanasawa, Japan

Ankomst kl. 09.00 Avgång kl. 18.00

🍴 Frukost, lunch, middag

Under Edo-perioden var Kanazawa hem för Japans näst största klan, som utmanade både Kyoto och Tokyo som landets maktcentrum. Under andra världskriget var staden den näst största (efter Kyoto) som undkom de allierades bombningar. Tack vare det är stadens gamla byggnader välbevarade och har flera intressanta sevärdheter från det forntida Japan. På grund av sitt läge har staden inte lika många besökare som Kyoto.

Utflyktspaket:

Vi börjar dagen med GULD! Forntida hantverkstraditioner är synonymt med Japan och vi måste naturligtvis utforska detta. Idag kommer vi att göra egna ätpinnar och dekorera dessa med guldblad. Här får vi också en lektion i hur man hanterar pinnarna som japanerna använder till nästan vad som helst!

Vi besöker också Kenrokuen, en av Japans vackraste landskapsträdgårdar. Här kan du också se Kanazawa Slott, som ligger precis intill Kenrokuen.


Efter lunch besöker vi Higashichaya Street med dess achayor (upplysta tehus) där gästerna hälsades av geishorna med sång och dans. Vi får också besöka Ochaya Chima, huset där geishorna bodde.

Vi är tillbaka på fartyget klockan 17.00.

Dag 10

## Sakaiminato, Japan

Ankomst kl. 08.00 Avgång kl. 17.30

 Frukost, lunch, middag

Sakaiminato ligger på toppen av halvön Yumigahama och har varit en viktig handelsstad sedan 1700-talet.

Den charmiga lilla fiskebyn Sakaiminato är fantastisk att strosa runt i, med fiskebåtar som gungar i hamnen och många trevliga kaféer och restauranger. Staden har i århundraden varit känd för att ha Japans bästa skaldjur.

Sakaiminato är också födelseplatsen för en av Japans nationella hjältar och manga-tecknarvärldens mest kända och hyllade konstnär, Mizuki Shigero.

Utflyktspaket:

Vi börjar dagen med en föreställning. Yasugibushi är en lokal dans- och sångform som är populär över hela Japan. Dessutom fortsätter vi till Adachi Museum of Art. I Japan är trädgårdskonstruktioner, feng shui och bonzakonst en mycket viktig del av kulturhistorien. Här hittar du trädgården, som varje år sedan 2003 har utsetts till Japans vackraste.


Efter lunch avslutar vi utflykten på Matsue Slott. Detta vackra slott har överlevt allt från bränder, jordbävningar och krig ända sedan det byggdes 1607.

Vi slutar vid hamnen kl. 16.30.

Dag 11

## Busan (Sydkorea)

Ankomst kl. 09.00 Avgång kl. 22.00

 Frukost, lunch, middag

**Busan** (tidigare känd som Pusan) är med sina 3,5 miljoner invånare den näst största staden i Sydkorea, efter Seoul. Stadens vackra stränder och stora berg har gjort det till ett av Sydkoreas största turistmål.

Utflyktspaket:

Först på turen besöker vi Beomeosa. Beomeosa-templet i Busan byggdes av munken Ui Sang 678. Den ursprungliga byggnaden förstördes under den japanska invasionen av Korea 1592, men byggdes upp igen 1713. Detta är ett av landets viktigaste tempel, som du definitivt bör besöka.

Vi fortsätter till Gamcheon Cultural Village: Tidigare en plats där fattiga koreanska arbetare

placerades utom synhåll för besökare, men tillräckligt nära för arbetskraft. Detta färgglada distrikt är nu ett favoritfotoobjekt och ett populärt turistmål för både lokala och internationella besökare.

Jagalchi fiskmarknad: Sydkorea är ett land med starka band till havet och här hittar du landets största fisk- och skaldjursmarknad. Här kan du köpa det mesta levande, torkat och bearbetat på alla tänkbara sätt. Här kan du smaka tonfisk direkt skuren från fisken eller varför inte torkad sjöstjärna. Här hittar du ALLT som kan ätas från havet och även sånt du inte trodde att du kunde äta.

BIFF Square: Välkommen till Asien Hollywood! Busan har en enorm filmindustri, och här hålls BIFF-festivalen - Busan International Film Festival. Här hittar du alla teatrar och det här en perfekt plats att se sydkoreanska filmstjärnor - om du känner igen dem.

Yongdusan Park: Det ikoniska Busan Tower står på toppen av Yongdusan Park. 69 meter över havet och med sina 120 meter är tornet svårt att missa. Perfekt för att ta bra bilder.


Efter lunch blir det tid att shoppa på Gukje Market - den största traditionella marknaden i Busan. Denna marknad går tillbaka till Koreakriget på 1950-talet, där flyktingar samlades för att sälja varor och tjänster. Här hittar du allt mellan himmel och jord, även antikviteter och vackert hantverk. Det perfekta stället att hitta en liten sak att ta med hem.

Därefter återvänder vi till fartyget.

Dag 12

## **Kitakyushu, Japan**

Ankomst kl. 08.00 Avgång kl. 20.00

 Frukost, lunch, middag

Kitakyushu är en viktig industristad i Japan och har en av landets många och viktiga hamnar, både nu och historiskt. Staden var det prioriterade målet för atombomben "Fat Man", men när sikten var för dålig beordrades Major Charles Sweeney att släppa bomben över ersättningsmålet Nagasaki istället, kl 11.02 den 9 augusti 1945. Några dagar senare kapitulerade Japan.

Utflyktspaket:

Vi besöker helgedomen Motonosumi-Inari. Detta är mycket erkänt och kulturellt viktigt i Japan och känt för sina 12 röda torii-grindar som bildar väg ner till vattnet. En mycket vacker plats, men inte särskilt känd bland utländska turister.

Före lunchen besöker vi klipporna i Senjojiki, ett vackert och spektakulärt naturlandskap som formas av havet genom miljontals år. Senjojiki betyder "tusen tatamimattor" (tjocka mattor som används som golv i japanska hus) och ser ut som tusen mattor som ligger nära varandra.

På vägen tillbaka till skeppet stannar vi vid Akiyoshidai, som är Japans största naturliga kalkstensformationer innan vi återvänder till skeppet klockan 18.00

Dag 13

## Hiroshima, Japan

Ankomst kl. 08.00 Avgång kl. 22.00

🍴 Frukost, lunch, middag

Hiroshima ligger 300 kilometer väster om Kyoto. Den 6 augusti 1945 lades staden i ruiner och mer än 100 000 människor dödades när världen för första gången upplevde en atombomben. Idag står en enkel kupolformad ruin som en påminnelse om den enorma förstörelse som orsakades av explosionen. I närheten finns den vackra fredsparken med en fredslåga som skall brinna tills det sista kärnvapnet förstörs.

När du kommer till Hiroshima är det väldigt svårt att föreställa sig att den här staden en gång utplånades. Du kommer omedelbart att märka den allvarliga stämningen som kännetecknar hela området vid Atomic Bomb Dome, den enda byggnaden kvar från 1945 och Peace Memorial Park med sitt museum. Museet visar bilder efter bombningen och rester av föremål som inte smälte bort. Utanför möts du av en färgglad syn från de tusentals paperstranor som barn från hela världen har vikt. De är gjorda i tron ~~att~~ att tusen vita tranor kan uppfylla en önskan. Varje år den 6 augusti kl Kl. 8.15 hålls en ceremoni där offren för atombomben hedras och på kvällen sätts 10.000 lyktor ut i stadens floder som en symbol för de dödas själar.

MEN staden idag är både färgstark och livlig!

Här bor och arbetar 1 miljon invånare. I förlängningen av Fredsparken ligger den livliga gågatan Hondori med många butiker och restauranger. Ett besök här är inte komplett utan att smaka på äkta japansk själsmat i form av ekonomi-yaki: en typ av omelett med nudlar, kål och fläsk som är täckt med rikliga mängder sås.

Utflyktspaket:

Vi börjar vår resa med en tio minuters färjetur till Itsukushima Shrine. Denna magnifika Torii-grind är en av Japans mest fotograferade strukturer där den nästan flyter i vattnet vid högvatten.

Vi tar färjan tillbaka innan vi äter lunch.

Efter lunch besöker vi Hiroshima Memorial Park and Museum. Parken ligger på punkt noll vid bombningen och det är en stark men viktig påminnelse om vad staden utsattes för. Här



tillbringar vi resten av dagen innan vi återvänder till fartyget.

Dag 14

## Till havs!

🍴 Frukost, lunch, middag

Efter många dagar i land fyllda med upplevelser och intryck kan det vara skönt med en avkopplande dag till sjöss.

Azamara Club Cruises förvandlar varje dag till en fest med rikliga bufféer, grillar på däck eller andra aktiviteter. Här behöver du inte vara uttråkad ett ögonblick! Men om du bara vill koppla av och läsa eller vila dina ögon på horisonten är det naturligtvis upp till dig.

Dagar till havs är också perfekta för lite kunskapspåfyllning. På de flesta kryssningar med Azamara finns föreläsare och professorer som håller föreläsningar om exempelvis kultur och naturhistoria. Ett bra sätt att lära sig lite mer om de platser vi besöker.

Dag 15

## Takamatsu, Japan

Ankomst kl. 12.00 Avgång kl. 20.00

🍴 Frukost, lunch, middag

Takamatsu är huvudstaden i Kagawa-regionen och har cirka 420 000 invånare.

Utflyktspaket:

Vi börjar tidigt denna dag, klockan 08.00, går vi mot Kompira-helgedomen som är tillägnad sjömän.

Efter lunch fortsätter vi till Uchiwa no Minato Museum (uchiwa är en traditionella japansk solfjäder). Cirka 90% av alla solfjädrar i Japan produceras i detta område, vilket motsvarar cirka 100 miljoner om året.

Vi avslutar vår resa i Ritsurin Garden, stadens största attraktion.

Dag 16-17

## Kobe

Ankomst kl. 08.00 Avgång kl. 13.30 dagen efter

🍴 Frukost, lunch, middag

Här ligger fartyget över natten så att du också kan röra och känna och inte minst smaka på den japanska kulturen! Vad sägs om en trevlig middag på en av stadens otaliga teppenyaki-

restauranger där du kan njuta av äkta Kobe-nötkött.

Hamnstaderna, med cirka 1,5 miljoner invånare, är kända för sitt fantastiska nötkött (världens dyraste nötkött!) och Arima Onsen, varma källor. Staden är också känd för den fantastiska utsikten på natten och erbjuder ett antal stora, vackra parker, akvarium, tekniska museum, sjöfartsmuseum och mycket mer. Ett jordbävningssminnesmärke står i Meriken-parken och besökare kan gå över till hamnen för att se en orörd del av landet.

Kobe var en av de första hamnstäderna i Japan som handlade med utlandet. Idag har staden en stor utländsk befolkning, främst kineser och koreaner, men också européer och amerikaner. Kobe drabbades av en stor jordbävning 1995, men när du besöker staden idag är det svårt att tro att staden var så förstörd som den faktiskt var. Allt har byggts om och staden ser ut som tidigare, men i en något modernare tappning. I Kobe finns det också flera välkända sake-bryggerier som erbjuder turer och provsmakning. Staden ligger bara 30 minuter med Shinkansen (snabbtåget) väster om Kyoto.

Utflyktspaket:

Vi börjar dagen med en matlagningskurs! Här får vi tillsammans med lokala kokkar träna våra färdigheter på traditionella lokala rätter. Vi måste göra vårt bästa, för resultatet blir vår lunch.

Efter att ha ätit oss mätta av den underbara maten vi lagat tillsammans tar vi oss till Fushimi Inari-helgedomen. Helgedomen blev världsberömd när filmen *Memoirs of a Geisha* släpptes 2005. Filmen är baserad på Arthur Golden bok med samma namn från 1997. Fushimi Inari är den viktigaste av alla tusentals Inari-helgedomar i Japan och tillägnad risguden Shinto.


Vi besöker också Kinkakuji-templet. Byggnaden är en av de mest populära byggnaderna i Japan och lockar tusentals besökare varje år. Det är spektakulärt där det står och lyser med sina två övre våningar helt täckta med guldblad.

Innan vi återvänder till fartyget besöker vi Gion-området, där vi får lite tid att spana runt på egen hand. Detta är ett av Japans mest kända geishadistrikt.

Dag 18

## Mount Fuji

Ankomst kl. 10.30 Avgång kl. 19.00

 Frukost, lunch, middag

Mount Fuji behöver ingen ytterligare introduktion, det är Japans främsta symbol där det tronar stolt 3.776 meter över havet. Det måste nämnas att Fuji är ganska dimmig och att vädret varierar kraftigt runt denna jätte. Vi håller alla tummar vi har och hoppas på ett "Kodak-ögonblick" och att vi får föreviga Fuji som berget förtjänar!

### Utflyktspaket:

Efter avstigning möts vi av vår guide och vi körs till Hakone. Här åker vi med på en liten kryssning i Ashi-sjön, som Fuji återspeglas i. Här kan vi njuta av det vackra landskapet och berget.

Om vi **inte** fick en bra utsikt från sjön kommer vi åtminstone att göra det nu när vi går ombord på linbanan Komagatake som tar oss uppför backen. Resan tar cirka 7 minuter och hela längden är 1783 meter. Högst upp väntar vår buss.


Lunch på en lokal restaurang.

Efter lunch återvänder vi och kommer att vara på fartyget kl. 16.00.

### Dag 19

## Tokyo

Ankomst kl. 08.00

 Frukost, lunch, middag

### Utflyktspaket:

Efter frukost tar vi oss till Tsurugaoka Hachiman templet. Byggt 1063 är detta en av Japans viktigaste tempel. Därefter fortsätter vi till den stora bronsbuddan i Kotokurin. Den är nästan 12 meter hög och är den näst största bronsbuddan i Japan.

Vi äter lunch på en lokal restaurang innan vi besöker Yokohama Ramen Museum. Museet hyllar maträtten ramen, som varje japan äter en gång om dagen. Ramen är en nudelsoppa toppad med allt mellan himmel och jord.

Strax innan vi är tillbaka i hamnen stannar vi vid Yamashita park innan vi återvänder fartyget klockan 17.30.

### Dag 20

## Avresa Tokyo och hemkomst

Ankomst Oslo på eftermiddagen

 Frukost

På morgonen checkar vi ut från fartyget och åker mot flygplatsen. Eftersom vi reser med tiden kommer vi hem samma eftermiddag (efter mellanlandning i Köpenhamn).

Fulla av goda minnen och japansk kultur tackar vi för sällskapet och hoppas vi snart ses igen!