

ESCAPE



PROGRAM: VANDRING I KAPPADOKIEN

🍴 7 frukostar, 5 luncher och 7 middagar inkluderad

Dag 1

Kappadokien

🍴 Middag

Flyg från Sverige till Kayseri och transfer en och en halv timme till vårt grotthotell i Ügrüp. På kvällen vankas resans första kulturupplevelse i form av spännande smaker

Dag 2

Vandring Cemil

🍴 Frukost, lunch, middag

Vi vandrar efter frukost direkt från hotellet söderut mot ett vulkanliknande berg. Vårt mål är den genuina byn Cemil. Vi fortsätter sedan upp mot dammen Damsa Baraji. Här njuter vi av vår picknicklunch i det fria. Vi vandrar sedan längs med den "stora kärleksdalen" österut längs en bergskam innan vi åker buss tillbaka till hotellet.

Dag 3

Vandring i Kärleksdalen

🍴 Frukost, lunch, middag

Efter frukosten åker vi till den märkliga staden Uchisar där vi börjar vår vandring till Pigeon Valley eller Duvornas Dal. Vi besöker en av de ikoniska formationerna som kallas för "fairy chimneys", eller fêernas skorstenar. Vi vandrar sedan genom den märkliga "lilla kärleksdalen" och kommer sedan fram till Göreme Open Air Museum med dess unika samling av grottkyrkor, flera sedan tidig medeltid. Vi äter en god picknick och imponeras av de märkliga formationerna. På eftermiddagen buss eller vandring hem till hotellet.

Dag 4

Vandring Urgüp

🍴 Frukost, lunch, middag

Vi vandrar efter frukost från hotellet genom den fashionerande Gomedas- Üzengidalen. Picknick i det fria.

Dag 5

Vilodag

🍴 Frukost, middag

Kappadokien är intimt förknippat med de tysta och färgstarka ballongerna som fyller himlen. Idag rekommenderar vi därför en ballongfärd på morgonen där man får se hela det fantastiska området från ovan, i morgonsol. Vill man vara mer aktiv kan man vandra på egen hand, kanske besöka borgen i Uchisar eller cykla. Mountainbikingen är av världsklass!

Dag 6

Vandring Ihlara-ravinen

🍴 Frukost, lunch, middag

En riktigt späckad dag där vi först åker till den underjordiska staden Kaymakli. Här bodde som mest flera tusen personer. Sedan vidare med buss till den imponerande Ihlara-ravinen. Vi stannar för en trevlig lunch halvägs på vår vandring. Vi avslutar i byn Selime där bussen

väntar. På kvällen äter vi middagen ute på byn.

Dag 7

Vandring i den röda och den rosa dalen

🍴 Frukost, lunch, middag

Vår avslutande vandring är kanske också den mest spektakulära. Vi åker buss till Kaya camping. Sedan vandrar vi i den rosa och den röda dalen. Namnen har de fått av färgen på sandstenen i dalarna. Vi äter en god lunch i Cavusin. Mätta och belåtna vandrar vi sedan vidare mot Bozdag-berget. På vägen hem besök vi ett krukmakeri i Avanos med tusenåriga anor.

Dag 8

Farväl till Kappadokien

🍴 Frukost

Transfer till Kayseri för resa hem efter en vecka av oförglömliga intryck.