

# ESCAPE



PROGRAM: AMSTERDAM TILL FRANKFURT

## FLÖDKRYSSNING TRE FLODER OCH TRE LÄNDER MED HERMAN LINDQVIST

🍴 10 frukostar, 9 luncher och 10 middagar inkluderad

Dag 1

### Sverige - Amsterdam

Incheckning på fartyget och välkomstdrink


🍴 Middag

Vi flyger från Sverige till Amsterdam. Från flygplatsen åker vi buss till fartyget, MS Crucebelle som kommer att vara vårt hem de närmaste dagarna. Vi går ombord, checkar in och får vår hytt. Innan middagen serveras i fartygets restaurang träffas vi för en välkomstdrink i loungen. Fartyget ligger vid kajen i Amsterdam på natten.

Dag 2

## Amsterdam - Rotterdam

Upplev de historiska kanalerna

 Frukost, lunch, middag

Den charmiga kanalstaden Amsterdam har något för alla; blomstermarknad, museer, konstgallerier, spännande butiker, kaféer, vacker arkitektur och Anne Franks hus. Amsterdam kallas med rätta en stad full av nyanser och kontraster. Här vandrar bohemerna sida vid sida med mycket konservativa medborgare. Hollands huvudstad är också landets största stad och dess historia kan spåras tillbaka till 1200-talet, då det var ett litet fiskesamhälle vid stranden av floden Amstel - vilket också gav staden sitt namn.

Efter frukost ombord kan du delta i en valfri kanalbåttur (ingår i utflyktspaketet) på de historiska kanalerna. Kanalerna finns på UNESCO:s världsarvslista och slingrar sig mellan stadens byggnader och förbi de många husbåtarna som är förankrade längs stranden. Vi seglar under broarna och genom Amsterdams centrum där vi kommer nära de många husbåtarna och vardagen längs kanalerna.

Väl tillbaka ombord njuter vi av en god lunch medan fartyget lämnar kajen och vår kryssning kan börja.


Gör dig bekväm och njut av en lugn eftermiddag ombord medan fartyget seglar mot Rotterdam. Vi anländer klockan sju på kvällen och stannar här till nästa dag.

Efter en god middag i restaurangen ombord har du kvällen fri att utforska denna spännande stad på egen hand. Rotterdam har etablerat sig på båda sidor om floden Nieuwe Maas, en av kanalerna i det stora deltat vid mynningen av floden Rhen. Här är också Europas mest trafikerade hamn.

Dag 3

## Rotterdam - Schoonhoven - Arnhem

Rotterdam med sin speciella arkitektur // Silverstaden Schoonhoven

 Frukost, lunch, middag

Efter frukost kan du delta i en valfri stadsrundtur i den mångkulturella staden Rotterdam (ingår i utflyktspaketet). Bland annat får vi se stadens viktigaste attraktioner, såsom centralstationen, museiparken och Erasmusbron. Vi går till stadens saluhall och vidare till rådhuset och Laurens kyrka.

Rotterdam skiljer sig från andra holländska städer. Under andra världskriget bombades staden och endast rådhuset, postkontoret och ett par kyrkor återstod. Europas första skyskrapa, det 45 meter höga Vita huset, överlevde också bombningen - tack vare dess tjocka väggar. Rotterdam byggdes om som en modern stad och överraskar med en mängd

spännande, otraditionella höghus. Den speciella arkitekturen lockar många besökare som fascineras av byggnaderna med krokiga fasader, runda kurvor, hörn, fjädrar och en elastisk färganvändning.

Vi återvänder till fartyget och njuter av en utsökt lunch i restaurangen medan fartyget fortsätter mot Schoonhoven, som har smeknamnet Silverstaden ("Silver City"). Ända sedan 1600-talet fram till idag har staden varit känd för sina många silver- och guldsmeder. Holländska silverbuseet och den internationella silverskolan finns också här.

Schoonhoven är också känt för sina urmakare. Ett vackert stort urverk visas i stadshuset från medeltiden och flera små och stora klockor visas i stadens silverbuseum.


Vi anländer till Schoonhoven efter lunch och du har eftermiddagen fri att utforska staden på egen hand.

Vi seglar vidare klockan fem på eftermiddagen och sent på kvällen anländer vi till Arnhem, där fartyget hamnar och stannar till nästa dag.

Dag 4

## Arnhem

Historisk trädgårdsstad

 Frukost, lunch, middag

Den holländska staden Arnhem är en historisk stad med cirka 157 000 invånare. Staden grundades där vägen mellan Nijmegen och Utrecht delades, och först när Rhens gång ändrades av invånarna i Arnhem omkring år 1500 låg Arnhem vid floden. Väggar och torn byggdes för att försvara staden och på 1800-talet blev områdena runt Arnhem populära hos borgarklassen i landet. Under denna period kallades Arnhem "Östens trädgård" och när tillväxten stagnerade skapades parker för att locka turister.

Under andra världskriget skadades staden kraftigt i slaget vid Arnhem i september 1944. Polska, brittiska och amerikanska fallskärmsjägare släpptes bakom tyska linjer i avsikt att säkra allierad kontroll över den viktiga bron över Rhen. Den brittiska överstelöjtnanten John Frost lyckades erövra bron, men det växande tyska motståndet stoppade framsteget från den andra brittiska armén, som samtidigt attackerade från söder, och britterna var tvungna att dra sig tillbaka. Således förlorades slaget vid Arnhem. Tyskarna var rädda för en upprepning och efter striden tvingades alla invånare i Arnhem att lämna staden. När de återvände efter kriget förstördes och plundrades hela staden, och många byggnader i den gamla stadskärnan låg i spillror. Efter kriget byggdes Arnhem om med mycket flit och är nu ett pulserande centrum för aktiviteter och utveckling.


Efter frukost kan du följa med på en valfri stadsvandring i Arnhem (ingår i utflyktspaketet).

Vi äter lunch ombord och njuter av eftermiddagen och utsikten från soldäcket medan fartyget fortsätter mot Köln.

Dag 5

## Köln

Den mäktiga Kölnerdomen, stadens landmärke

 Frukost, lunch, middag

Under natten har vi korsat gränsen till Tyskland och dockat i Köln på morgonkysten. Detta är Tysklands fjärde största stad och den mest folkrika staden längs Rhen.

I den gamla staden Altstadt förstördes 90 procent av byggnadsmassan under andra världskriget, men många av byggnaderna har ombyggt omsorgsfullt, inklusive 12 romanska kyrkor. Stadens landmärke, den gotiska Kölnerdomen, som finns på UNESCO: s världsarvslista, lämnades nästan oskadd under kriget. Köln är också parfymens födelseplats, med världens första eau de cologne, och Köln är stadens engelska och franska namn.

Vi äter en god frukost ombord innan du blir inbjuden att gå med på en valfri stadsvandring (ingår i utflyktspaketet). Köln har en historia på mer än 2000 år och är centrerad kring floden Rhen, som delar staden i två. Vi går genom den gamla stadskärnan, Altstadt, med vackra gamla hus och charmiga gator. Vägen fortsätter mot stadens landmärke, den berömda Kölnerdomen med de två 157 m höga tornen som du kan se nästan var du än befinner dig i staden. Byggandet började 1248 och det tog mer än 600 år att slutföra denna imponerande byggnad, som inte stod färdig förrän 1880.

Vi återvänder till fartyget och serveras en god lunch ombord.


På eftermiddagen sätter kaptenen och hans besättning kursen mot vinstaden Cochem i Moseldalen. Den vackra Moseldalen är en distinkt dal i den västra delen av Tyskland. Moseldalen betraktas vanligtvis mellan städerna Trier och Koblenz, där floden Mosel rinner nerför dalen mellan de branta dalens sidor. Sommartemperaturen är ofta hög här och området lämpar sig därför väl för odling av druvor.

Det är något magiskt med att sitta på däck och se det vackra landskapet passera förbi.

Dag 6

## Cochem - Koblenz

Idylliska vinbyar och den vackra Moseldalen

 Frukost, lunch, middag

På morgonen anländer vi till den idylliska lilla vinstaden Cochem, en av Moseldalens mest kända städer. Området är känt för sina vita viner och Moseldalen har främjats för sin

kvalitetsproduktion av vita viner sedan 1800-talet. Cochem är vackert beläget med det imponerande slottet Reichsburg uppe på en kulle ovanför staden. Det omgivande landskapet formas av flera hundra år av vinproduktion och gamla stan, med sina medeltida torg, mysiga gränder och vackert restaurerade korsvirkeshus, oaser av historia.

Cochem upptäcks bäst till fots och du kan gå med på en valfri stadsrundtur (ingår i utflyktspaketet) i denna trevliga stad. Det kommer också att finnas möjlighet att smaka på de lokala dropparna.

Väl ombord igen serveras en god lunch medan fartyget lämnar kajen och börjar sin resa mot Koblenz. Eftermiddagen och utsikten över vingårdarna, små byar och livet längs flodbanken upplevs bäst från soldäcket eller från loungen med sina stora panoramafönster om du föredrar.


Vi anländer till Koblenz klockan sju på kvällen och stannar här till nästa morgon. Koblenz ligger där floderna Mosel och Rhen möts och har en dramatisk historia som går tillbaka 2000 år. Det strategiska läget skapade stora tullintäkter och gjorde staden till ett viktigt handelscentrum. Staden bombades under andra världskriget och mer än 80% av den gamla staden låg i ruiner, men de gamla kyrkorna från medeltiden undvek stora skador, och några av de viktigaste historiska byggnaderna har byggts om. Det historiska distriktet med gator, gränder och monument från medeltiden ger en god inblick i hur staden en gång måste ha sett ut.

Gå gärna i land efter middagen för att utforska staden på egen hand.

Dag 7

## **Koblenz - Rudesheim**

Romantisk klippa vid Rhen och Lorelei

 Frukost, lunch, middag

På morgonen sätter vi kursen mot Rudesheim och på morgonen seglar vi genom det som anses vara det vackraste området i Rhendalen. Sträckan kallas "den romantiska Rhen" och floden flyter här genom Rhenklyftan med Lorelei-klippan 120 meter över floden. Klyftan är ganska djup och området är känt för slott och vingårdar som ligger här. Området, med sina mer än 40 medeltida slott och fästningar och många vackra vinbyar, är ett UNESCO: s världsarvslista. Lorelei personifierades redan under medeltiden som en förtrollande och förförisk kvinna. Romantiska sagor och legender har byggt myten om hur hon ledde sjömän i olycka, för hon förförde dem med vacker sång och avledde deras uppmärksamhet från de farliga klipporna!

Tidigt på eftermiddagen anländer vi till den berömda vinstaden Rudesheim. Vi kommer att vara här till nästa morgon, så det finns tid att uppleva den här trevliga staden på egen hand. Rudesheim vet hur man kan charma sina besökare och vi tror att du kommer att tycka om den lilla vinstaden med sina välkända korsvirkeshus. Stadens berömda huvudgata,

Drosselgasse, går genom hjärtat av gamla stan, med vinhus och tavernor som pärlor på en snöre.


Vi återvänder till fartyget för middag, sen det är dags för en kvällsresa till Rüdesheim efter middagen om du önskar.

Valfri utflykt (köps ombord): Turisttåg och musikinstrumentmuseum i Rüdesheim. Följ med på det lilla turisttåget Winzerexpressen, en tur på de smala gatorna i denna charmiga stad. Vi kommer också att besöka det intressanta Siegfried's Mechanical Musical Instrument Museum med självspelande mekaniska instrument från 3 århundraden.

Dag 8

## Rüdesheim - Mannheim

Utflykt till Heidelberg

 Frukost, lunch, middag

Vi lämnar Rüdesheim tidigt på morgonen och anländer till Mannheim runt lunchtid.

Mannheim är utgångspunkten för en valfri halvdagstur till Heidelberg (köps ombord). Heidelberg är Tysklands äldsta universitetsstad och utflykten inkluderar ett besök på Heidelbergs slott, som anses vara den viktigaste renässansbyggnaden norr om Alperna. Längre till fots genom den gamla staden med sina många vackra byggnader i barockstil.


För dem som inte vill delta i utflykten till Heidelberg är det fullt möjligt att njuta av en dag ombord och / eller uppleva Mannheim på egen hand.

Väl ombord igen serveras en god lunch medan kaptenen och hans besättning sätter kurs mot Frankrike. Använd eftermiddagen för att koppla av ombord och ladda för nya upplevelser nästa dag.

Dag 9

## Strasbourg

Huvudstaden i Alsace

 Frukost, lunch, middag

En ny morgon och ett nytt land. Under natten har vi passerat gränsen till Frankrike och på morgonen anländer vi till Strasbourg, huvudstaden i den franska regionen Alsace.

Strasbourg är mest känd för den gamla staden från medeltiden, kallad Petite France, med sina vackra korsvirkeshus och smala kanaler. Här finns flera vackra torg och byggnader, inklusive den magnifika gotiska katedralen, Place Gutenberg och Rohan Palace som rymmer tre av stadens viktigaste museer.

Efter frukost, kan du följa med på en valfri stadsrundtur i Strasbourg (ingår i utflyktspaketet). Du kommer att se stadens viktigaste sevärdheter, både historiska och moderna, inklusive Europaparlamentet, domstolen för mänskliga rättigheter och katedralen. Turen avslutas med en trevlig promenad genom det charmiga distriktet Petite France.

Vi återvänder till fartyget för att äta en god lunch, eftermiddagen spenderas på egen hand. Du kan välja att koppla av ombord eller ta chansen att uppleva den vackra staden på egen hand. Kanske vill du handla lite, eller bara följa livet från ett trottoarkafé?

På kvällen arrangeras en valfri "Strasbourg by night" -tur med en av stadens kanalbåtar (köps ombord).

Sent på kvällen lämnar vi Strasbourg och åker mot den tyska staden Worms.

Dag 10

## Worms - Mainz

Den kejsrerliga katedralen i Worms // Gutenbergs födelseplats Mainz

☪ Frukost, lunch, middag

Vi anländer till Worms på morgonen, en av Tysklands äldsta städer och platsen för många viktiga händelser i Tysklands historia. Worms var katolsk biskopsstol fram till 1801, och vid stadens högsta punkt tornar katedralen Kaiserdom ut. Kyrkan byggdes i romansk stil och är en av de viktigaste romanska kyrkorna i Tyskland.

Under andra världskriget var staden en viktig järnvägs korsning, vilket ledde till våldsamma bombningar med enorm förstörelse. I februari-mars 1945, bara några veckor innan kriget slutade, jämnades 60% av den gamla staden ut. Worms hade en stor judisk befolkning i flera århundraden, och Tysklands största judiska kyrkogård, Heiliger Sand med sina 2000 gravar, är också den äldsta bevarade judiska kyrkogården i Europa. Den äldsta bevarade gravstenen här är från 1076.

Stora delar av gamla stan är fortfarande omgivna av medeltida stadsmurar, men idag är Worms en industristad och ett centrum för vinodling - vilket är ett viktigt sätt att leva i denna region.

Morgonen är fri att utforska Worms på egen hand. Se bara till att vara ombord igen i god tid innan fartyget seglar vidare till Mainz vid lunchtid.

Efter tre timmar på floden anländer vi till Mainz, huvudstaden i delstaten Rheinland-Pfalz. Staden ligger där floderna Rhen och Main möts. Det här är också Johann Gutenbergs

hemstad - mannen som är känd för att ha utvecklat tryckkonsten och på Gutenbergplatz markeras den 50: e latitud som går genom centrum.

Staden grundades av romarna för över två tusen år sedan och var ärkestiftet från 747 till 1803. Idag är staden platsen för stiftet Mainz. Gamla stan är välskött med bland annat genomarbetade korsvirkeshus och historiska kyrkobyggnader som katedralen St. Martin och den gotiska St. Stephan med glasmålningar av Marc Chagall. Det medeltida stadstornet Eisenturm restaurerades på 1960-talet och rymmer idag olika konstnärliga aktiviteter och föreningar.

Mainz är idag centrum för områdets omfattande vinhandel och en betydande stad för media.

På eftermiddagen har du möjlighet att följa med på en valfri stadsvandring i Mainz (ingår i utflyktspaketet).

På kvällen är vi inbjudna till en galamiddag ombord, och fartyget ger sig ut på sista sträckan mot Frankfurt.

Dag 11

## Frankfurt - Hemresa

Stadsrundtur i Frankfurt ingår

 Frukost

Fartyget ankommer i Frankfurt tidigt på morgonen och det är dags att packa och checka ut från hytterna. Efter en god frukost ombord säger vi adjö till besättningen och fartyget, men innan vi kör till flygplatsen blir det en stadsrundtur i den tyska metropolen.

Frankfurt ligger vid floden Main, en av Rhens viktigaste bifloder. Frankfurt är en av Europas viktigaste kulturstäder och anses vara den största finansiella metropolen på det kontinentala Europa. Stadsrundturen i Frankfurt ger dig en livlig inblick i stadens utveckling, från en medeltida handelsstad till den ekonomiska huvudstaden staden är idag. Upptäck det historiska centrum, där köpmän möttes under medeltiden. Lär dig mer om det kommersiella distriktet, inklusive den berömda shoppinggatan "Zeil". Under resan kommer vi också att köra förbi bl.a. Deutsche Bundesbank och Frankfurt Stock Exchange. Vi passerar den nya imponerande byggnaden för Europeiska centralbanken som stod klar i mars 2015 och fortsätter förbi Bahnhofsviertel, som idag är ett mycket populärt område. Skyskrapor i Bankenviertel ger Frankfurt en blick som påminner om amerikanska städer, därav smeknamnet Mainhättan. Andra föredrar namnet Bankfurt.

Efter stadsrundturen fortsätter vi till flygplatsen för att resa hem till Sverige med många goda minnen i bagaget.