

# ESCAPE



## PROGRAM: VINVANDRING PÅ ÖSTERLEN

🍷 3 frukostar, 2 luncher och 3 middagar inkluderad

Dag 1

### Ankomst och vinprovning

🍷 Middag

Gruppen samlas på eftermiddagen på Lunds station, dit det är enkelt att ta sig med tåg utan byten. Vi åker sedan över södra Skånes böljande fält till vårt första vingårdsbesök, på Köpingsbergs vingård. Här ger Carl-Otto oss en kunnig och entusiastisk genomgång av vintillverkningen och vi får smaka på hans fräscha bubbel. Färden går sedan till Kivik där vi checkar in på vårt fräscha spa-hotell med rosenträdgård och härlig havsutsikt. Middag på hotellets utmärkta restaurang.

Dag 2

### Vinvandring över Brösarps backar

☞ Frukost, lunch, middag

Vår första vandring följer en av Skåneledens trevligaste kustetapper. Med start i Kivik följer vi vita sanddyner och rödskimrande tallskogar norrut, förbi Vitemöllas pittoreska fiskeläge till Haväng. Ligger solen på är det svårt att låta bli att ta ett dopp! Vi viker sedan av inåt land och går in i Brösarps backar, som för tankarna till de brittiska öarna. Rätt vad det är står vi istället framför en vinodling som verkar hämtad från Toscana: prydliga rader som spänner sig över sydslutningen, var och en med en rosenbuske vid änden. Mittemot skymtar Skepparps vingård genom allén och här möter Bengt och Eva upp. De förädlar både svenska och utländska druvor liksom äpplen till vin och cider, och har också en bra restaurang där vi avnjuter vår lunch. Lite skönt dästa efter vandringen, vinet och maten åker vi buss tillbaka till Kivik, där vi kan ägna eftermiddagen åt hotellets spa, eller varför inte en god bok i trädgården?

Dag 3

## Cidervandring genom Stenshuvud

☞ Frukost, lunch, middag

Dagen börjar med en kort bussresa till de pittoreska Knäbäckshusen. Stranden nedanför är kritvit och kantas av skånsk djungel och liknar inte så lite Thailand. På vandringen upp genom Stenshuvuds nationalpark går vi genom gamla undangömda äppellundar och förbi sekelgamla ekar. Från huvudet (toppen) möts vi av en medelhavsliknande utsikt över orörda stränder och grön kust långt där nere. Vägen ner präglas istället av bok och mystiskt mossklädda stenar. Som av en lycklig slump ligger Kiviks musterier alldeles vid slutet av vandringen, och de bjuder törstiga vandrare på en läskande provsmakning av ortens kända cider. Det vankas flera sorter och kunnig guidning genom utbudet. Detta är Kiviks själ! Vi strosar sedan hem till hotellet och slappnar av lite innan avskedsmiddagen på en av byns mest uppskattade restauranger.

Dag 4

## Farväl till vandringsresan på Österlen

☞ Frukost

En sista god frukost innan bussen går mot Lund.