

ESCAPE



PROGRAM: FLODKRYSSNING RHEN OCH DONAU FRÅN AMSTERDAM TILL WIEN

☞ 12 frukostar, 12 luncher och 13 middagar inkluderad

Dag 1

Resa till Amsterdam

☞ Middag

Flyg till Amsterdam. Buss väntar på flygplatsen för transfer till fartyget, där vi checkar in och gör oss hemmastadda ombord. Vi bjuds på en välkomstdrink och får en presentation av kaptenen och hans besättning innan middagen. Fartyget ligger vid kaj i Amsterdam över natten.

Dag 2

Amsterdam

Detta program uppdaterades senast 11. november 2020, 13:14

För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:

<https://www.escapetravel.se/resa/flodkryssning-rhen-och-donau-fran-amsterdam-till-wien/>

☞ Frukost, lunch, middag

Amsterdam är Nederländernas största stad och huvudstad. Stadens historia når tillbaka till 1200-talet då staden var ett litet fiskeläge vid floden Amstel. Staden är känd för sitt rika kulturutbud med många sevärdheter. Bland annat finner du över 50 muséer varav de mest kända är Rijksmuseum, van Gogh-muséet, Rembrandtmuséet och Anne Franks hus.

Staden är ständigt levande och de vackra kanalstråken och den enastående arkitekturen är unikt för Amsterdam. Staden har tidigare kallats för "Nordens Venedig" för sina över hundra kilometer kanaler, omkring 90 öar och 1600 broar.

Vi gör en guidad kanalrundtur innan fartyget kastar loss och styr mot Köln.

Dag 3

Köln

☞ Frukost, lunch, middag

Fartyget lägger till i Köln vid lunchtid. Staden som heter Cologne på franska, innehar världens äldsta parfymfabrik med sin över 300 års parfymhistoria. Härifrån kommer nämligen en av världens mest kända dofter, Eau de Cologne. Staden är inte bara känd för sina dofter, utan även smaker! I den tyska chokladhuvudstaden Köln, har chokladmuséet fått mycket beröm för sina utställningar, de enorma chokladfontänerna och självklart för sina smakprov.

Vi gör en guidad stadspromenad i den gamla delen av Köln där den mäktiga domkyrkan, Kölner Dom, med sina två höga torn varit stadens siluett i århundraden. Kyrkan slapp mirakulöst undan bomberna från de allierade under andra världskriget.

Visste du detta?

Att prova på det lokala ölet, är nästan ett "måste. När man beställer en öl i Köln, så beställer man en Kölsch, vilket är det enda tyska ölet som är namnskyddat. En lista med krav för att ett öl ska få kallas Kölsch har tagits fram och godkänts av regeringen. Regel nummer ett är att ölet ska vara bryggt i Köln!

Fartyget lägger ut under kvällen och kryssar vidare mot Rudesheim.

Dag 4

Rudesheim

☞ Frukost, lunch, middag


Efter lunch lägger vi till i den idylliska staden Rudesheim, som har en lång tradition i vinodling av både Riesling- och Pinot Noir viner. Längs stadens livliga gågata, Drosselgasse, finner du

allt från marknader och historiska inslag till vinbutiker som erbjuder olika vinprovningar. Varför inte koppla av i någon av vinbarerna eller öl trädgårdarna och njuta av den pittoreska stämningen innan gatan mot kvällen fylls av underhållning.

För dig som inte önskar spendera dagen på egen hand kan följa med på en stadsrundtur med det lilla turisttåget (mot tillägg). I turen ingår även ett besök på Siegfrieds mekaniska musikinstrumentmuseum, som innehåller en anmärkningsvärd samling med mekaniska och självspelande instrument från 1800-talet och framåt.

Dag 5

Mainz och Frankfurt


 Frukost, lunch, middag

Under morgon lägger vi till i Gutenbergs födelseort Mainz. Staden som ligger där Rhen och Main möts, är en perfekt blandning av nutid och dåtid med sin tusen år gamla katedral. Vi ger vi oss ut för att tillsammans upptäcka de sevärdheter som staden erbjuder. Bland annat besöker vi Gutenbergs muséet som är ett av de äldsta tryckerimuséerna i världen.

Efter lunch ombord finns det möjlighet att följa med på en utflykt till Frankfurt (mot tillägg). Staden som är det största finanscentrumet i kontinental Europa bär även smeknamnet ”Mainhattan”. De enorma skyskraporna som innehar många internationella bankers huvudkontor, skapar stadens berömda skyline. Väljer du att stanna kvar ombord så kryssar du vidare mot Frankfurt där utflyktsresenärerna hämtas upp vid middagstid.

Dag 6

Wertheim


 Frukost, lunch, middag

Vi lägger till i Wertheim som är en stad i södra delstaten Baden-Württemberg i Tyskland, precis vid vid floden Taubers förening med Main.

Vi gör en guidad promenad i staden där man bland annat finner ruinerna av slottet Wertheim, grevarna av Wertheims forna stamborg, som intogs av svenskarna under Gustav II Adolf år 1631. Fartyget fortsätter mot Würzburg innan middagstid.

Dag 7

Würzburg

 Frukost, lunch, middag

Under förmiddagen besöker vi staden Würzburg som är en gammal biskopstad, inbäddat i en vacker, kuperad plats vid floden och med en spännande historia. Residens- och universitetsstaden som breder ut sig på båda sidor av floden Main har inte bara en livlig atmosfär och älskvärd charm. Den är också känd som centrum för de frankiska vinodlingarna och för sina sevärdheter.

Vi gör ett besök på Residenset Würzburg. Slottet som anses som ett av de främsta exemplen på överdådig tysk barock med bland annat en mycket berömd trapphall. Efter besöket fortsätter vi att utforska staden till fots medan vi guidas runt bland stadens vindlande gränder.

Under eftermiddagen och kvällen kryssar fartyget vidare mot Bamberg.

Dag 8

Bamberg

☪️ Frukost, lunch, middag

Efter frukost tar vår buss med oss in till staden där vi gör en guidad rundvandring till fots. Bambergs i stort sett oförstörda stadskärna med över 2000 k-märkta byggnader gör den till en av Europas största sammanhängande äldre bebyggelser. "Gamla Stan" blev därför 1993 upptagen på UNESCO:s lista över världskulturarv. För en kort tid var Bamberg också huvudstad i det tyska riket.

Typiskt för Bamberg är det så kallade rökölet. Det görs på rökmalt, det vill säga malt som torkats i rökgaserna från trä. Träslaget varierar och traditionsenligt har man torkat malt på detta sätt i århundraden. Idag förekommer denna typ av malttorkning framförallt inom whiskytillverkning, där ofta torv används istället för trä.

Eftermiddagen spenderas ombord då vi kryssar vidare mot Nürnberg.

Dag 9

Nürnberg

☪️ Frukost, lunch, middag

Fartyget lägger till i Nürnberg efter midnatt. Efter frukost gör vi en guidad bussrundtur. Det historiska stråket i Nürnberg slutar eller börjar vid slottet Kaiserburg, vars siluett fortfarande präglar stadsbilden. Under det romerska riket beboddes det stundtals av de olika kejsarna och under medeltiden räknades det som ett av de främsta kungapalatsen.

Staden kallas för "det Tyska väldets skattkista". Ända sedan medeltiden har Nürnberg varit en spegelbild av den tyska historien, imponerande, spännande, ständigt skiftande mellan framgång och tragik. "Gamla Stan" som ligger precis nedanför slottet består av otroligt

vackra historiska byggnader, spektakulära kyrkor och mysiga gränder.

Medan vi intar lunch ombord fortsätter fartyget mot Regensburg.

Dag 10

Regensburg

🍴 Frukost, lunch, middag

Fartyget lägger till i Regensburg under morgonen varpå vi gör en guidad stadspromenad. Regensburg som ligger i hjärtat av Bayern, har en 2000-år gammal stadshistoria och över 1 500 kulturminnesskyddade byggnader varav större delen utgör "Altstadt mit Stadtamhof", den äldre delen av staden. Vi ser bland annat det gamla stadshuset, katedralen och Tysklands äldsta bro, Steinerne Brücke från 1100-talet, som användes av korsfararna när de reste till det heliga landet.

Eftermiddagen spenderas ombord då vi kryssar vidare mot Linz.

Dag 11

Linz

🍴 Frukost, lunch, middag

Efter frukost angör vi staden Linz, staden som romarna kallade Lentia, härlett ur det keltiska ordet lentos. Ordet betyder "böjd" eller "krökt", vilket syftar på kröken som Donau gör vid staden Linz. Staden var en gång i tiden en viktig provinshuvudstad i Romarriket och blev en förmögen stad genom handeln på de närliggande vattendragen som korsar floden Donau.

Vi gör en guidad stadspromenad och utforskar den idylliska stadskärnan med dess historiska byggnader, mysiga kaféer och barockkyrkor.

Eftermiddagen är till fritt förfogande. För de som är intresserade så erbjuds möjlighet att under eftermiddagen göra ett besök på Mauthausen Concentration Camp (mot tillägg). Mauthausen var ett kombinerat arbets- och koncentrationsläger, beläget cirka 20 kilometer öster om Linz.

Under kvällen bjuds vi in till en festlig kaptensmiddag med fartyget försätter mot Melk.

Dag 12

Melk och Dürnstein

🍴 Frukost, lunch, middag


Efter frukost kommer vi till den lilla pittoreska österrikiska staden Melk. Här väntar en utflykt till det imponerande benediktinerklostret, som ligger på en höjd ovanför staden och med en otrolig utsikt över floden Donau.

Tillbaka på fartyget intar vi lunch medan vi seglar vidare genom den vackra Wachaudalen som är ett av Österrikes bästa vindistrikt.

Vi anländer till den bildsköna medeltidsstaden Dürnstein på eftermiddagen där vi gör en stadsvandring och får lyssna på en orgelkonsert. Middag ombord medan vi kryssar vidare mot Wien.

Dag 13

Wien

 Frukost, lunch, middag

Wien – mina drömmars stad! Efter en riklig frukost ombord checkar vi ut från fartyget. Innan vi beger oss till flygplatsen gör vi en guidad bussrundtur i den kejsarliga huvudstaden och får se flera av dess historiska platser och attraktioner, inklusive Hundertwasserhaus, den Spanska ridskolan, Hofburgslottet och Operan.