

ESCAPE



PROGRAM: TÅGVANDRING STORLIEN

TÅGVANDRING I STORLIEN

☞ 3 frukostar, 3 luncher och 3 middagar inkluderad

Dag1

Ankomstdag & Vindarnas tempel

☞ Frukost, lunch, middag

Efter en resa genom halva Sverige vaknar du upp med fjällen utanför fönstret. Vårt bagage blir upphämtat vid tåget och vi träffar vår guide vid tåget.

Efter en vederkvickande promenad upp till hotellet tar vi en frukost och kan byta kläder innan vi ger oss ut på vandring alldeles utanför hotellet.

Stigen vi går på leder går upp på den så kallade blomsterstigen. Här har man vandrat länge för att få uppleva naturen och må bättre i kropp&själ. Längs stigen finns det sköna bänkar att vila sig på om man behöver och vi får lära oss mer om naturen i området.

Vid toppen når vi det lilla vindskyddet som kallas Vindarnas tempel. Här är utsikten 360 grader och vi kan se långt in mot Åre, Sylarna och Norge. Här passar en lunch bra innan vi går ner tillbaka via en annan stig till hotellet.

På eftermiddagen kan vi bad eller bara njuta i någon av de många vrår hotellet erbjuder innan det blir en utsökt middag.

Dag 2

Vandring mot Storkluken

Dag 3

Utflykt till Storlien

🍴 Frukost, lunch, middag

Idag ska vi ta tåget från Storlien in i Norge för att åka en av de vackraste tågsträckorna ner till Trondheim. Kanske får vi se en ren längs vägen?

Trondheim kallades förr i tiden Nidaros och är känd för att vara slutmålet för många på deras Pilgrimsvandring. Nidarosdomen som domkyrkan kallas är en turistattraktion som lockar folk från hela världen. Men det är också en vacker stad som ligger vid havet med dess vackra trädhus och kallbadshus.

Vi tar en spårvagn (här kallad Trikken) på den gamla Gråkallbanen. Här uppe kan vi se Trondheim breda ut sig med havet som fond. Vi tar och promenarer lugnt ner till centrala delarna och följer delvis Nidelva som rinner genom staden. Efter ett besök i gamla staden går vi till Nidarosdomen där vi får en guidad visning.

Efter en lunch som vi intar vid domen har vi egen tid innan tåget tar oss tillbaka till Storlien. Detta är en innehållsrik dag med många upplevelser, så middagen smakar gott innan vi lägger oss för natten.

Dag 4

Tåg och vandring i Åre, Totthummeln

🍴 Frukost, lunch, middag